



דבר ראש העיריה ד"ר עליזה בלוך ליום העצמאות תש"פ- 2020

עם התקדש החג אבקש להביא דברי בפניכם: יום העצמאות הוא ראש השנה של מדינת ישראל. יום של שמחה ויום של מחשבה. יום של שמחה בו אנו מודים על הקורות אותנו ויום של מחשבה מה צפוי לנו בשנה הבאה. מותר לנו ביום זה להיות שבעי רצון ושמחים על כל הטוב ברמה הארצית ואף ברמה המקומית. יום העצמאות השנה נחוג בעיצומה של ההתמודדות למול נגיף הקורונה. בבית שמש הקמנו מטה מתנדבים עירוני בו נטלו חלק חילונים, דתיים וחרדים ולרגע לא עלתה השאלה מי שייך לאיזה מגזר. חילקנו מאות רבות של סלי מזון וארוחות חמות לקשישים, ביום השואה וביום הזיכרון עמדו מתנדבים בצפירה עם המשפחות השכולות ושורדי השואה, ערכות פנאי הופצו לילדים ולקשישים, מתנדבים שלנו שוחחו טלפונית עם קשישים ואזרחים בודדים, תמיכה וסיוע לעסקים הקטנים, אנחנו מובילים מהלך שכל תושבי בית שמש רוכשים מוצרים מבית שמש ועוד מעשים מופלאים רבים שתקצר היריעה מלהכיל.

בד בבד יש בנו מוקם למחשבה. איך היה השיח הציבורי בימים אלו. האם הובלנו שיח מכיל, מחבק, מחזק ומגשר או שמא נתנו גב לשיח המפלג והמפריד. לרדידות השיח אני לא מוכנה לתת מקום. מבית שמש לעולם תצא הקריאה לטוב משותף. נדיר בכוחות משותפים את השלילי והמפלג. נאחד כוחות משותפים, נביט בחיוביות על כל התחרשות. רק כך נוכל לצאת לאור. רק כך נוכל לנצח את הקורונה.

במה נברך את מדינתנו לקראת השנה הקרובה עלינו? ראשית שנצליח רק בכוחות משותפים למגר את נגיף הקורונה. נקווה כולנו לחיזוק יכולת ההכלה והטוב המשותף וזאת גם אם האחר חושב מעט אחרת מאיתנו, נדע ליישם את "ואהבת לרעך כמוך" ומעל לכל נזכור שכולנו רוצים את טובת עצמנו ועירנו. לנו יש את הכוח לקבוע את דמותה של עירנו. העיר בית שמש ומדינת ישראל יראו בדיוק כמו שאנחנו נבחר. אף אחד אחר לא יעשה זאת עבורנו.

נארוג לנו את היצירתיות, חיוביות, אופטימיות ותקווה למרבד אחד עליו נשא את מדינתנו לתפארה. אפשר לשבת ולקטר, לראות את החסר ואפשרת אחרת. יש לנו ארץ נהדרת ועיר נפלאה "אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו" ועל כך נסיף: "חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו...ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה"

אוהבת אתכם לאוז

ד"ר עליזה בלוך

ראש עיריית בית שמש